



Stichting Sovjet Ereveld
ФОНД СОВЕТСКОЕ ПОЛЕ СЛАВЫ

Gedicht Ruben van Gogh

Dichter van het Utrechts Stadsdichtersgilde

9 april 2020

WIE ZIJ WAREN

– voor de 101 naamlozen op het Sovjet Ereveld

Al een eeuwigheid onderweg. Zelfs toen
ze in den vreemde werden begraven

was hun ellenlange reis nog niet voorbij
– hun dode lichamen moesten verder,

helemaal tot hier, dit veld, waar zij
sindsdien liggen te wachten op hun namen.

Ze werden van verre nog jaren geroepen
– vertrouwde stemmen, die steeds ouder

werden, steeds ijler, maar altijd vol
verdriet. Vergeten werden ze niet, ook al

moesten ze het met een nummer doen
en wat losse gegevens. Gevallen getallen

die ons, vreemdelingen, nodig hebben
om ze weer op te richten tot wie zij waren.